

KURAM İLE SAĞLIK POLİTİKALARI İLİŞKİSİ
ÇERÇEVESİNDE

ASBEST DEĞERLENDİRMESİ

Asbest üzerine soğukkanlı bir muhasebe hepimize yeni şeyler öğretebilir,
Göremediğimiz noktalar varsa görmemizi sağlayabilir, bunun için bu sürecin özgünlüğü de bir ölçüde doğal sayılabilecek gerilimli, polemik ağırlıklı söylemlerin ötesine geçerek **analitik düşünmek** herkese iyi gelecektir.

En önemlisi neyi düşündüğümüzden çok nasıl düşünmeliyiz sorusunun peşindeyiz



27-03-2017 10:29



Emre Gürcanlı



Aşağıdaki fotoğrafa dikkatle bakın, ince uzun, ipliksi lifler. Havada uçuşuyorlar ve biz onları soluduk, soluyoruz veya soluyacağız. Solunum yoluyla vücudunuza giriyor, akciğeriinize saplanıyor. Mikro boyutta iğneler gibi düşünün. Akciğeriinize saplandığını hissetmiyorsunuz, kimi zaman onlarca ama kimi zaman yalnızca bir tanesi saplanıyor. Bir tanesi bile yirmi yıl sonra sizi kanserden öldürebiliyor, yalnızca bir tanesi... Fotoğraftaki bir iğne bir metrenin yüzbinde biri boyutlarında, hayatınızı karartmaya, sizi öldürmeye yalnızca bir tanesi bile yetebiliyor. Bunu 2. İTÜ İSG Günlerine katılan İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden İş Sağlığı Bilimi Uzmanı Dr. Özkan Kaan Karadağ da yaptığı sunumda aynen bu şekilde ifade etmişti: tek bir asbest lifi bile sizi öldürebilir, aksinin garantisi yoktur...

Asbestoz
(C Thomas'dan)



Sanat:

Bugünkü Resim

Yazarlar:

Kemal Sönmezler

Nuri İyem

Resim san'atı, mağara devrinde bu güne kadar cemiyet hayatında muhtelif şekillerde rol oynamıştır. Bizim burada bahsetmek istediğimiz resim, duvar üzerine, ince tahtalara, gerilmiş beze ve bazan da kâğıt üzerine tek veya bir kaç renkle yapılır. Bu işle uğraşana ressam denir.

Biz bu günkü cemiyet hayatında, bu ressam dediğimiz insanın sınıflar arasındaki rolünü inceleyeceğiz.

Kol işçisinin istihâl sahasındaki iş gücü, muayyen ihtiyaçları karşılar.

Acaba ressam kimlerin hangi ihtiyaçlarını karşılamaktadır?

Umumiyetle memleketimizde açılan resim sergilerini merak edip hiç gezdiniz mi?

Gezdinizse biz şuna kanı buluyoruz ki gördüğünüz kavun, karpuz, ağaç, deniz, hülâsa daha ilk nazarda, ne maksatla yapıldığı belli olmayan insan resimleri, vesaire... size hiç bir şey söylememiştir.

Belki o an için bir karpuz resmi karşısında -eğer karpuz benzeyorsa- nasılda benzetmiş kabilinden bir hüküm vermiş olabilirsiniz; o kadar.

İhtimal öteden beri, bu tip kavun, karpuz kabilinden resimleri seyrede ede, nihayet siz de resim sanatını, bazı tabiat parçalarını kopya etmekten ibaret bir hünere olarak kabul etmişsinizdir.

Oysa ki, resim sanatı ifade imkânları bakımından roman kadar geniştir; denebilir.

Bu böyle olduğu halde, ressamın, mevzularını, yukarıda bahsettığımız şekillere inhisar ettirmesini, size şöyle bir misal ile izah edebiliriz.

İki kunduracı tasavvur edin. Birinci kunduracı sağlam, basit yaza kısa göre sıhhi aykırı bular imal etmektedir.

İkinci kunduracı da, halen piyasada mevcut olduğu gibi, altı, kat, kat köselelerle şişirilmiş, üs-

İşçi Sağlığı:

Endüstiri Hekimliği

Memleketimizin sanayi bölgelerinde gün geçtikçe bariz bir gelişme kaydedildiği halde başlı başına bir ihtisas konusu olan endüstiri hekimliği ve işçi sağlığı meselesi hiç ele alınmamıştır. Bunun başlıca sebebinin işçilerimizin son zamanlar gelinceye kadar teşkilatlanmak imkânlarına sahip bulunmamasında aramalıyız.

Şimdiye kadar sanayi birliklerimiz işçi sağlığı konusunu sadece kadro doldurma ve iş kanununun müeyyidelerinden kurtulma şeklinde anlamışlardır. Bu yüzden belli başlı sanayi merkezlerimizdeki yüzlerce işçinin çalıştığı çeşitli üzüntülerin doktorluğu bir kaç şahsın elinde toplanmış bulunuyor. Beheri bir hekimin günlük mesaisini tamamen dolduracak kadar çok işleri olan müesseseler hekim buldurmayı sırf bir kanuni formalite icabı olarak telakki etmekte, işçi sağlığını kendisine ucuza mal edebilmek için ya mütakaat ve malûl elemanlar kullanmakta veya sırf imza ve isiminden faydalanabilecek bir unvanı kiralamaktadırlar. Hekimliğin en hareketli ve yorucu sahası olan sanayi tababeti dinç, bilgili ve terbiyeli uzmanlar istemekte iken bizdeki elemanlar vazifelerini yalnız hasta işçilere bakmak, vizite yapip rapor ve istatistik tanzim etmek ve bağlı buldukları müessesenin menfaatlerini her şeyden üstün tutmaktan ibaret saymaktadırlar. Çalışma alanının ve işin nevinin emekçilerin sağlık durumları üzerindeki tepkilerini araştırmak özel hijyen tedbirlerini önceden almak, amelinin yorgunluk halini hesaplamak gibi esaslı tedbirler hiç düşünülmemektedir.

Mesleki mecburiyetler bir tarafa bırakılırsa merak saikası ile olsun amelinin çalışma mahallerini gören endüstiri hekimimiz hemen yok gibidir bu hatalı durum öteki meslek erbabı arasında da o kadar yayılmıştır ki doktorun iş şartlarına karışmasını bir çok

kimseler onun salahiyeti haricinde addetmektedirler.

Vapur, tren, tayyare, fabrika, gemi tezgâhları, kimya sanayii, dokuma, tütün, cam, pamuk, konserve, kıl ve deri sanayii, maden işletmeleri gibi türlü sanayi kollarında çalışacak hekimlerimizin her şeyden önce buldukları iş yerlerinin özel şartlarını önceden kavramaları ve kendine mahsus bir bilgi ve tecrübeye sahip bulunmaları hülâsa "Endüstiri hekimliğini", öğrenmiş olmaları şarttır. Endüstiri hekimliği nasıl hekimliğin bir hususi kolu ise endüstiri hasta bakıcılığı da ayrı bir ihtisas konusudur.

Endüstiri tababetin asıl vazifesi işçiyi hastalandırmamak için gerekli tedbirleri önceden almak ve maaş aldığı müessesenin menfaatlerine amelinin sağlığını feda etmeyecek kadar memleketin ve insanlığın adamı olmaktır. Endüstiri hekiminin bütün mesaisini yalnız bu işe bağlaması için icap eden maddi gelir de müesseseye ödetilmelidir. Endüstiri hekimliğinin yurdumuzda tesis için klasik hekimlik malumatı kâfi değildir. İngiltere, Amerika, Fransa, Belçika ve sair ileri sanayi memleketlerinde olduğu üzere bu sahada çalışacak doktorların ayrı kurslara tabi tutulmaları; bunlara verilecek hifz sıhhiye, sosyal hijyen ve sanayi ve hayati kimya, bakterioloji malumatının artırılması şarttır. Umumi tababetin mevzu haricinde kalan endüstiri hastahıkları üzerinde ancak bu sayede ihtisas edinilebilir. İşçi Sendikalarının sanayi tababeti karşısındaki durumları işçi sağlığını yakından takip ve kontrol dan ibaret olmalıdır. Sendika Birlikleri iş veren müesseselerin sağlık teşekküllerini ve işçi sigortalarını muamele ve kararlarını her an takip edebilecek ilmi ve idari bir iktidara malik bulunmalıdır.

SAĞLIKCI

Trad - Unuoniome tarihi adlı eser hakkında düşünceler

FARUK ATAY

1555 den 1556 ya kadar İngiliz işçileri, ücretler, çıkarlar ve muumiyetle çalışma şartları hakkında çıkarılan bir sürü kanunlarla himaye edilmişlerdi. Fakat 1756-1776 ya kadar, eski hükümetçi siyaset yerine bir idari anarşi anarşi siyaseti kaim oldu. İşçiler beyhude himaye talebinde bulundular, zira hükümet kapitalist nüfuzun hakimiyeti altına geçmişti. Avam kamarası henüz hiç bir akit serbestisi nazariyesi fikrini taşımamasına ve büyük sanayi inkişafına bazı kayıtlar koymasına rağmen, ticaretin gelişmesine açtık manî olmaktan çekindi. 1799 a kadar müstahdemlerle patronlar arasında çıkan ihtilaflar, sulh hakimi tarafından halledilirdi. Fakat yine bu tarihte kapitalistler işçilere tanınan bu kanunu haklardan kuşkulandıran hükümetten mesleki birliklere karşı bir kanunun çıkarılmasını elde ettiler. Bu kanun istismara karşı işçilerin en son teminatını ortadan kaldırdı.

1800 den 1825 e kadar binlerce işçi, birleşme suçundan mahkûm edildiler, halbuki aynı suçtan bütün patronlar beraat ettiler. Filhakika bütün işçi topluluklarına karşı takibata girişilmeyordu, fakat her hangi bir patrona sıkıntı vermede bağladıkları zaman harekete geçiyorlardı. Bir çok mesleklerde, mesleki sendikaların tavassutile, patronlarla müstahdemler anlaşabiliyorlardı. Fakat patronlar kendilerine karşı toplama kanununun ileri sürerek işçilerin isteklerinden deima kaçınabiliyorlardı.

Bu kanunun zalim tesiri, bilhassa yeni mensucat sanayii müstahdemlerinde, Lancashire iplik işçilerinde, İskoçya dokumacılarında, kendini şiddetle hissettiriyordu. Bu işçiler, kadınların ve çocukların rekabettinden ötürü haftada ancak 13 frank kazanıyorlardı, halbuki Londra'da deri ve çarşaf işçileri

edemeyeceğine kanaat getiren işçiler, "İngiltere devleti iplik işçileri umumi birliği", "Çalışmayı koruma birliği", "İnşaat işçileri birliği", "Çömlekçiler birliği", ve 1834 de sosyalist "Robert Owen, tarafından kurulan "Sendikalar Millî Federasyonu", gibi bir çok sendikalar vücutte getirdiler.

İşçileri harekete getiren heycandan istifade eden bu büyük federasyonlar parlak fakat geçici muvaffakiyet elde ettiler. Kendilerini kuvvetli hisseder etmez, kapitalistlere hücum ediyorlardı; fakat kâhkalistlerle teşkilatlı ve üstelik hükümetten yardım gördüklerinden daha galebe çalıyorlardı. Sanaî harp bizzarure idareci sınıfın zaferile neticelenmeğe mahkûmdu. 1830-1934 seneleri arasında sendika hareketinin yükselişi ve düşüşü, İngiliz işçilerinin fikirlerinde harukülâde bir genişleme olduğunu bize gösterir. Fakat bu zihni gelişmeye mukabil tatlık bakımından hiç bir değişiklik gözle şarpmamaktadır. Bu genişleme evvelâ Cobbtt, Lovell ve daha sonra Owen'in eseri idi. Kapitalist ve patron olan Owen, kendi muasırları arasında kapitalist sistemin manasını en iyi kavrayanlardandı. Cobbett'in harekete arzu ettiği siyasi demokrasi, Owen'e 1833 de kurulan "Millî Kalkınma Cemiyeti", sayesinde tabakkuk ettirmeğe ümit ettiği sınıal demokrasiden çok daha az ehemmiyetli görünüyordu. Tecrübe, hiç olmazsa çalışma saatlerini azaltma bakımından, Owen'in sınıai politikasını haklı çıkardı. Fakat yanlış bir iktisadi nazariye üzerine kurulan sosyalist sistemi, basit bir ütopya idi. 1834 felâketlerinden sonra sendika hareketi terketti ve kooperatifçiliğe tevaccüh etti. Mütakib yıllar zarfında İngilterede işçi sınıfların dikkati, evvelâ

Sermaye sınıfı yüz yıllardır “amac, kâr uğruna olduđu zaman adam öldürmenin, cinayet olmadığını” kanıtlamaya çalışır.



işçi cinayeti

işçi üretim ilişkisini kurduğu emek pazarında emek-gücü metasını kapitaliste sattığı andan itibaren ne toplumsallaşmış üretimin bu çarpık biçiminde, ne de üretilmiş olan toplam toplumsal değer paylaşımında irade sahibi değildir. Üretim toplumsal, temellük bireyseldir. Kendi iradelerinin dışında, kişileşmiş sermayenin yani kapitalistin ve topyekûn kapitalist sınıfın iradelerinin sonucunda yaşanan her ölüm, ister fabrika, işyeri, işlik çatısı altında isterse emek-gücünün yenilenme süresinin geçtiği bu çatı dışındaki tüm yaşam alanlarında gerçekleşsin, işçi cinayetidir. Burada ölüm bir iradenin bir başka irade tarafından yok edilmesi gerçekliği altında olmuştur.

İşçi sınıfının iktidarı ele geçirerek sınıfsal iradesi ile üretim yaptığı toplum biçiminde, toplumun iradesi onun iradesi olduğu için, hiçbir ölüm işçi cinayeti olmayacak, gerçek anlamda bir iş kazası olacaktır. Bir iradenin bir başka iradenin tahakkümü altın değil gerçekten işten kaynaklandığı için iş kazası olacaktır.

Üretimin toplumsallığına karşı temellükün bireyselliğinden, temellükün de toplumsallastığı o güne kadar kullanılması gereken doğru kavram İSÇİ CİNAYETİ



İnşaat, Dekorasyon ve Boyacılık İşi



- Asbest içeren yapılarda yıkım ve söküm işleri
- Duvar ve yer kaplama sökümü
- Tesisat değişimi ve tamirati ya da yenileme süreci
- Asbest içeren moloz ve atıkların temizlenmesi



Oto Mekanik- Tamir-Bakım

Tamirhanelerin çoğunluğunda havalandırma koşullarının yetersiz olması ve iş hijyenine dikkat edilmemesi sonucunda geçmişte maruziyet fazlasıyla yaşanmıştır.

Asbestos in Automobiles

© Asbestos.com



Fren balataları,
pabuçları, civata
ve halkalar

Far yuvalarının
tamirâtı

Fren balatası tozuyla
bulaş nedeniyle
çamurluklar





**Avrupa'nın istemediđi ölüm gemisi
İzmir'e getirildi**

Kimsenin Kabul Etmediđi Zehirli Gemi Aliađa'da Sökülecek

Fransa'da geri dönüşüm kararı verildikten sonra, zehirli ve asbestli atık bulundurduğu için Avrupa ülkelerinin kabul etmediđi 'Ethan' gemisi söküm için Aliađa'ya getirildi.

Çeşitli ülkeler arasında sıvılaştırılmış LPG, LNG gibi yada sıkıştırılmış halde gaz taşıyan 'Methania' gemisinin eskimesinden dolayı sökölüp geri dönüşümüne karar verildi. Ancak, zehirli ve asbestli atıklar bulundurduğu gerekçesiyle, geminin Avrupa ülkelerinde sökölmesine izin verilmedi. Hiçbir Avrupa ülkesi de, geminin denizlerine girmesine izin vermedi. Geminin ilk olarak söküm kararının alındığı Fransa'da geri dönüşümünün yapılması için girişimde bulunuldu. Ancak, önce Fransa'nın ardından diđer ülkelerin olumsuz yanıt verdiđi gemi son olarak Malta'ya götürölmek istendi

~~KURAM~~

~~(sistem)
)~~

~~medot~~

~~(marxsizm)~~

~~MODEL~~

~~(asbest yık)~~

~~POLİTİKA~~

~~(sağlık)~~

- Bir model olarak arayışı
- Parca içinde bütünü görme
- Düşüncedeki somutun yolu

VERİLERİ NASIL ANLAMLI HALE GERTİRECEĞİZ

Zor ve temel sorun yaşamın önümüze serdiği sayısız olgular yada veriler içinde nasıl bir seçme yaparak seçtiklerimizi anlamlandıracağımız meselesidir
Bu secimleri neye göre yapacağız

tek tek olguları anlamlı bir seçki içinde
bütünleştirebilmek için

**kuramla politika arasında bir ara
kategoriye daha ihtiyaç var.**

Bunu bütün bilimlerin özellikle sosyal
bilimlerin kullandığı bildik bir terminoloji
ile "**model**" sözü ile karşılayacağım.

Yani bir model kurmamız gerekiyor.

Modeli kuramımızın/kuramların dayandığı
paradigma yada paradigmalar üzerine
kuracağız

KUŞKUSUZ KURDUGUMUZ MODEL TAŞERON
dan BASKI DEĞİ

Marksizm bir metot olarak da halen geçerli görmekteyim. Bu metot kısaca "**parça içinde bütünü görme**" veya

"düşüncedeki somut"un yoludur. Yani ne yalnızca genelden özele, bütünden parçaya ne de parçadan bütüne,

özelden genele gitmek değil

“gelecekle gemiři birleřtirip”
bugüne bakmalıydım.

Bugünden geleceğe bakmak yanlış bakıştır, kapitalizmin yabancılaştırıcı etkileri altında bakıldığı için çaresizlik duygusu inancı yok ediyor, eğer“gelecekle(ütopya) geçmişini (medeniyetler tarihi) birleştirerek” bugüne bakabilirsek yitirilen muhalif ruh ve dünyayı değiştirebileceğimize olan inanç yeniden canlanabilir. Bundan böyle bu görüş açısıyla bakmaya gayret edeceğim.

“Ne ah edin dostlar,

ne ağlayın/

Dünü bugüne/

bugünü yarına bağlayın!

Asbest
Mevzuat. org

asbest

taşeron

berterafın
Finansmanı





Ocađa girip ıkan iřçileri bile saymaktan aciz řirket utanmadan “alınan en yksek ve srekli denetimde olan tedbirlere rađmen yařanan kazaya anında mdahale gerekleřtirildi” řeklinde aıklamalarla cinayeti rtmeye alıřıyor

SOMA TEHAMLDEN CİNAYETTİR

Eskişehir

- **TARİHİ Osmanlı'ya dayanan TÛLOMSAŞ'ın kuruluşu,**
- **Haydarpaşa'yı Bağdat'a bağlayan demiryolunun inşasıyla**
- **başlıyor. TÛLOMSAŞ'ın temeli, 1894'te Almanlar tarafından**
- **kurulan ve Anadolu-Bağdat demiryolunun buharlı lokomotif ve**
- **vagon tamiri ihtiyacını karşılamayı amaçlayan 'Anadolu-Osmanlı**
- **Kumpanyası' ile atılıyor. TÛLOMSAŞ Türkiye'nin ilk yerli**
- **otomobili olan Devrim arabalarının da üreticisi**



Onların kalpleri taştan

Berim kaslarıım kuztan

Adını Berkin Elvan



KAZA DEĞİL [KADER DEĞİL] CİNAYET!

DISK **KECİ**



HEPİMİZİN FITRATINDA
BALIK İSTİFİ DİZİLDİĞİMİZ TRAKTÖR KASALARINDA, MINİBÜSLERDE CAN VERMEK DEĞİL
İNSANA YARAŞIR KOŞULLARDA ÇALIŞMA VAR!



TASE
KAD
ÖLD

HÛN BI XÊR HATIN

KOBANÊ

کوبانی تره‌ب بکم



Ciguli, Berkin Elvan, Soma, Kobane, yalvaç,ermenek asbest,silikosiz Rakka,elbab işçi sağlığı işyeri hekimligi arasında ne gibi bir ilişki olabilir?.

Bu olgular arasında bir birinden bagımsız bir ilişki olarak görülebilir.

zorunlu ve derinden bir ilişki değildir diyenler

Bunların arasında zorunlu ve derinden bir ilişki vardır diyen anlayış arasındadır

olan biten :





Bir eski Acem şairi :

«Ölüm âdildir» — diyor.

Yakup,

ne güzel güldünüz, iki gözüm.

Yaşarken bir kerre olsun böyle gülmemişsinizdir...

Fakat bekleyin, bitsin sözüm.

Bir eski Acem şairi :

«Ölüm âdil...»

Şişeyi bırakın Ahmet Cemil.

Boşuna hiddet ediyorsunuz.

Biliyorum,

ölümün âdil olması için

hayatın âdil olması lâzım, diyorsunuz...